

Dichterlijk Dromen

Met Hans van der Ster

Houd je van gedichten? Schrijf je zelf wel eens iets? Of raak je geïnspireerd door mooie spreuken en luister je graag naar wat anderen te vertellen hebben? Dan is **Dichterlijk Dromen** iets voor jou!



Neem je eigen gedicht, verhaal of spreuk mee, of kom gewoon luisteren en genieten van de woorden van anderen.
Samen maken we er een inspirerende bijeenkomst van!
Je bent van harte welkom!

Meer informatie?

Bel Wijkcentrum Princenhof, telefoonnummer 076 530 97 91.

Als de zee brult tegen de steven
De zeeman vecht voor zijn leven
Dan zou hij het liefst heel even
Zijn vrouw een kus willen geven

Wanneer?

1e donderdag van de maand

Start: donderdag 6 februari

Tijd: 14.00-15.30 uur

Waar?

**Wijkcentrum Princenhof
Princenuin 1**

Laat woorden je dromen kleuren!

**NIEUWE
VESTE**

